

Olle, Olle Grieze.

Want zie ik die Olle, die Olle, Olle Grieze,
Den ben ik ja nait wied meer van hoes.

Mor heur ik dij olle, dij olle, olle Grieze
Den vuil k mie weer hailemoal thoes.

Bimbam Bimbam Bimbam Bimbam

Ik raais noar Oost, Ik raais noar West

Ik trek van Noord naar Zuid

Maar waar ik kom of waar ik ga,

Naar één ding kijk ik uit.

Want zie ik dij olle dij olle, olle Grieze,

Dan ben ik ja nait wied meer van hoes.

Mor heur ik dij olle, dij olle, olle Grieze

Den vuil k mie weer hailemoal thoes.

Bimbam, Bimbam, Bimbam, Bimbam

Parijs ik tel de Notre Dame

en Londen denk ik weg,

Voor mij is de Martini toch

de mooiste die ik ken,

Want zie ik die Olle, die Olle, Olle Grieze,

Den ben ik ja nait wied meer van hoes.

Mor heur ik dij olle, dij olle, olle wieze

Den vuil k mie weer hailemoal thoes.

Want zie ik die Olle, die Olle, Olle Grieze,

Den ben ik ja nait wied meer van hoes.

Mor heur ik dij olle, dij olle, olle Grieze

Den vuil k mie weer hailemoal thoes

Den vuil k mie weer hailemoal thoes.